



KERKBLAD

UITGAVE VAN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DORDRECHT



JAARGANG 19

NR.1

JANUARI-FEBRUARI 2017



2017: LUTHERJAAR



Psalm 72

- 4 Hij doet gebogenen van een gemeenschap
recht,
brengt redding aan de zonen van een arme,
zal vertrappen wie verdrukt.
- 5 Hij zal duren als de zon,
voor het aanschijn van de maan
een generatie van generaties.
- 6 Neerdalen zal hij als regen op gras,
als tienduizend
druppels op een land.
- 7 In zijn dagen
kome een rechtvaardige tot bloei,
met overvloed van vrede,
tot er geen maan meer is.

Bron: www.naardensebijbel.nl

CONTACT- GEGEVENS		
Kerkgebouw	Vriesestraat 20-22 078 – 614 01 67	3311 NR Dordrecht www.luthersdordrecht.nl
Predikant (plaats)	Vacant	
Consulent	Ds. A.S.J. Smilde A v Bleijenburgstr. 30 078 - 631 58 83	3311 LB Dordrecht asjsmilde@kpnplanet.nl
Voorzitter kerkenraad	H. Stegeman Krommedijk 45 078 - 616 49 88	3312 CD Dordrecht bart.stegeman@aanhet.net
Kerkrentmeesters	H. van Leeuwen Hoofdstraat 40 078 - 615 59 31 Mw. J.A. Smilde-Drost A v Bleijenburgstr. 30 078 - 631 58 83	3353 GL Papendrecht v.leeuwenloendersloot@kpnmail.nl 3311 LB Dordrecht j.a.smildedrost@kpnplanet.nl
Ouderling- pastoraat	H. Stegeman Krommedijk 45 078 - 616 49 88	3312 CD Dordrecht bart.stegeman@aanhet.net
Diaken	Mw. W.U.F. van der Beek-Gietel Arentsburg 28 078 – 617 29 03	3328 TA Dordrecht c.beek85@upcmail.nl
Scriba	C.F. Hout 0180 – 42 06 92	scriba@luthersdordrecht.nl
Toegevoegde ambtsdragers	C.F. Hout A.W. van der Vlies	scriba@luthersdordrecht.nl awvdvlies@kpnmail.nl
Organist	B.G. van Buitenen Steegoversloot 89 078 - 614 53 86	3311 PN Dordrecht bbuitenen@hotmail.com
Huisbewaarder / koster	J. Lokhorst Vriesestraat 20 078 - 614 01 67	3311 NR Dordrecht beheerder@luthersdordrecht.nl
Redactie kerkblad	C.F. Hout 0180 – 42 06 92	scriba@luthersdordrecht.nl
Bank- rekeningen	Kerkbeheer Diaconie	NL89ABNA0508137144 NL24ABNA0497430193



KERKDIENTEN JANUARI-FEBRUARI

Aanvang diensten: 10.30 u. tenzij hieronder anders aangegeven.

Datum	Zondag	Kleur	Viering	Voorganger
01-01	Zondag na 16.00 Kerstmis	Wit	Vesper	Dhr. H. Stegeman Dordrecht
15-01	2 ^e zondag na Epifanie	Wit		Drs. C.J. Muusse Nieuwerkerk/IJssel
29-01	4 ^e zondag na Epifanie	Wit	H.A.	Ds. E. de Fouw Vlaardingen
12-02	Zondag Septuagesima	Groen		Ds. T. Verhoeven Den Haag
26-02	Zondag Quinquagesima	Paars		Mw. H. Allewijn Dordrecht
12-03	Zondag Reminiscere	Paars	H.A. Bev. diaken	Ds. A.S.J. Smilde Dordrecht

DIACONALE COLLECTEN JANUARI-FEBRUARI

Datum	Bestemming
01-01	Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht
15-01	Vervolgde Christenen
29-01	Weeskinderen Oekraïne
12-02	Diaconaat eigen Gemeente
26-02	Zending over grenzen
12-03	Epafras

Ditmaal vragen wij speciaal uw aandacht voor de collecte op zondag 12 februari, bestemd voor diaconaat in onze eigen Gemeente.

KERKAUTO

Indien u gebruik wilt maken van vervoer naar de Lutherse kerk voor het bijwonen van de eredienst en/of studiekring, bel dan Benno van de Pas (078-6157665).



PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

De kerkenraad acht het pastoraat binnen de Gemeente van groot belang. Geprobeerd wordt om op korte termijn zo veel mogelijk bezoeken af te leggen. Mocht u echter dringender contact willen, belt u dan 078-6164988.



GEZEGENDE FEESTDAGEN

Nu dit eerste Kerkblad van het nieuwe jaar u wordt aangereikt op de laatste zondag van het oude jaar, gebruiken wij graag de gelegenheid om u rijk gezegende Feestdagen te wensen. In het bijzonder denken we aan hen die door ziekte, of om welke reden dan ook, aan huis gebonden zijn.

We beleven allen de onrust in deze wereld. We zijn er onderdeel van. Maar in de christelijke gemeente hebben niet de omstandigheden het laatste woord. Wij weten van het vleesgeworden Woord, de Vredevorst Die Immanuël heet: God met ons. En zoals Hij heet, zo is Hij. Hij is gekomen, Hij is met ons en Hij komt. In dat geloof gaan we 2017 in: jaar onzes Heren!



BIJ DE KERKDIENTEN

Met de Kerstvesper van 24 december in de rug, vieren we op 25 december het Hoogfeest van de geboorte van Christus. Onze consulent, ds. Smilde gaat in deze eredienst voor. Graag onderstrepen wij zijn oproep elders in dit Kerkblad om deze feestelijke eredienst met ons te vieren!

Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, houden we een Vesper om **vier uur**. We zijn dankbaar dat ook in het nieuwe jaar de erediensten doorgang kunnen vinden en zien er naar uit elkaar te ontmoeten rond Woord en sacrament.



DE ZALIGE RUIL

‘Hij ruilt met ons op vreemde wijs, Hij neemt ons vlees en bloed’ (gez. 147 vs.4) en ‘Hij wordt een knecht en ik een heer, wat win ik veel daarbij’ (gez.147,vs.5). Deze zinnen uit een lied van Nikolaus Herman geven Luthers zienswijze op het kerstgebeuren precies weer. Christus neemt de schuld van onze zonde op zich, Zijn gerechtigheid wordt het deel van wie in Hem geloven. Heel plastisch drukt Luther dat uit: God zegt tot Christus: ‘Wees gij Petrus de loochenaar, wees Paulus de vervolger, wees David de echtbreker, wees Adam die de appel in het paradijs at, wees de moordenaar aan het kruis’. Maar niet alleen voor deze personen betaalt Christus, Hij neemt, plaatsvervangend voor alle mensen, de schuld op zich. Christus zegt: ‘Ik ben die zondaar, nu mag de zondaar in het geloof zeggen: Ik ben Christus’. Dat is het evangelie bij uitstek, deze boodschap van de ‘zalige ruil’. (Ik vond deze indrukwekkende zinnen in het prachtige boekje van dr. W.J. Kooiman ‘Luther en de Bijbel’).

Ik hoop dat dit aspect in de komende kerstdiensten in onze protestantse kerken wat meer naar voren komt want het gaat niet alleen om het arme, zoete vluchtelingkindje in de kribbe maar om de geboorte van de zaligmaker. In die geboorte hebben wij volop met God te maken. De grote

God maakt zich zo klein dat wij Hem in onze armen kunnen houden. Buiten Christus om is God onkenbaar en ongrijpbaar, zo maakt Luther steeds weer duidelijk. Wij moeten ophouden te speculeren over wie God en wat Zijn wil is, wij moeten kijken op Christus. Hij is het mens-geworden Woord van God. Dat (Hij) is allesbepalend.

In de dienst op kerstmorgen, zondag 25 december, in de Trinitatiskapel zal ik hierbij stil staan en zullen wij uit het, aan het begin genoemde, lied over de 'zalige ruil' zingen. Daarnaast nog vele andere mooie kerstliederen, ook uit de Lutherse traditie. Ik hoop heimelijk dat gemeenteleden, die niet veel komen maar wel ons blad ontvangen en zo met onze gemeente verbonden blijven, daarbij zullen zijn.

Tot slot nog een paar boekentips. Naast het genoemde boek van professor Kooiman uit 1960, opnieuw uitgegeven in 1977, dat nog steeds de moeite waard is, las ik het boek van professor Herman J. Selderhuis 'Luther, een mens zoekt God'. Boeiend geschreven en een goed beeld van zijn persoon en zijn theologie schetsend. Als laatste kan ik u aanbevelen: 'Maarten Luther. Gesprekken aan tafel', daarin een deel van zijn beroemde 'Tischreden', ingeleid door Herman Westerink, goed vertaald door Mirjam Nieboer met een voorwoord van Trinette Verhoeven, onze synodepreses. Wil je Luthers gedachtegoed leren kennen, dan moet je dit boek lezen. Ik heb nog de nodige Duitse werken over Luther in mijn bibliotheek staan en die ga ik nu weer eens ter hand nemen want 2017, het grote Lutherjaar komt er aan. Het wordt een enerverend jaar waarin wij volop stil zullen staan bij de oorsprong van onze Lutherse Kerk en het begin van de Reformatie. Inspirerende kerstdagen en een gezegend 2017 toegewenst,

(ds) Aage Smilde



MEELEVEN

Ons gemeentelid Jennifer Robart verblijft momenteel in Leiden in een revalidatiecentrum. In de achter ons liggende periode heeft zij te kampen gehad met ernstige hartklachten. Na een verblijf in het ziekenhuis, is zij nu opgenomen in het Rijnlands Revalidatiecentrum, Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden. Voorlopig zal Jennifer hier nog voor behandeling verblijven.

U weet ook van de zorgen over de gezondheid van Annemargriet Stegeman. Wij bevelen alle zieken, genoemd of niet genoemd, van harte in uw voorbede aan.



VAN LUTHER

In het eerste boek van Mozes kunnen wij lezen: 'De Heere sprak nu tegen de slang: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw

zaad en haar Zaad. Dat zal u de kop vertreden, en u zult Het in de hiel steken' (vgl. Genesis 3:15).

Dit Zaad is Jezus Christus, een natuurlijk Kind, net als andere kinderen uit de vrouw geboren en gevoed (vgl. Galaten 4:4). Hij heeft de kop van de slang vertreden. Daarop heeft Adam gewacht, maar hij heeft niet geweten wanneer het zou gebeuren en hoe het zou gebeuren. Het zijn duistere woorden, maar heel rijk van inhoud. Daarin was wel begrepen hoe het zou toegaan, maar de Geest moest het nog verder onderwijzen en verklaren. Zoveel hebben zij er echter van verstaan, dat uit deze in de belofte genoemde vrouw – wie het dan ook zou zijn – een natuurlijk Kind zou geboren worden, een waar Mens met een menselijke natuur (vgl. Hebreëën 2:14). Hij zou dit werk, de kop der slang vertreden, uitvoeren. In deze woorden is echter ook begrepen dat Hij uit een maagd moest geboren worden (vgl. Jesaja 7:14), omdat God Hem toeigent aan de vrouw en Hem met nadruk en alleen het Zaad der vrouw noemt. Voor wie werd dit Evangelie verkondigd? Alleen voor Adam en Eva. Nu, Gods Woord is niet tevergeefs, maar moet vrucht dragen. Daarom moet deze prediking Adam met de vrouw hebben teruggebracht tot God. Hiermee werden zij weer vertroost, zodat zij hebben geloofd en vertrouwd dat er in hun plaats een natuurlijk Mens zou komen, Die voor hen zonde, dood, duivel en hel zou overwinnen. Daarin heeft Adam geloofd en is hij weer genezen. Hij dacht: in dit Kind is weer genade en vrede, leven en troost.

Daarin ziet u, hoe God met zeer korte woorden iets kan zeggen waar men toch nooit uitvoerig genoeg over kan preken. In deze woorden is de komst van Christus begrepen en vervat: Zijn menswording uit de maagd Maria, Zijn lijden, sterven en opstanding voor ons, Zijn Koninkrijk en het Evangelie.

Dr. Maarten Luther - Über das 1. Buch Mose, Predigten 1527



VAN DE VOORZITTER

Vroeger en nu

Als ik dit schrijf, staan we aan de vooravond van Kerst en hopen we binnenkort een Kerstvesper te houden op Kerstavond.

Ik kan me de Kerstnachtsdiensten uit de jaren '70 nog goed herinneren. Na het vertrek van ds. Gunning in 1972, gedurende een lange vacatureperiode, soms zelf ingevuld door gemeenteleden. Altijd met veel zingen en onze eigen cantorij (toen nog Evangelisch-Luthers kerkkoor genoemd), soms versterkt met koren uit de Hoekse Waard.

Na de komst van ds. Kraima, eind 1975, vierden we de Kerstnacht soms zelfs met twee predikanten. Naast ds. Kraima was in die jaren ds. E.J.N. Kronenburg, thans H.I. Ambacht, een regelmatige zeer geziene gastpredikant in onze gemeente. Soms werd er weleens gesproken van

'onze officieuze tweede predikant'. Hij voelde zich blijkbaar zo thuis bij ons dat hij zijn huwelijk kerkelijk heeft laten bevestigen bij ons in een zondagse eredienst hier, geleid door ds. Kraima.

Na het vertrek van ds. Kraima werd er in de Lutherse Kerk gestopt met de Kerstnachtdiensten. De Gemeente begon te vergrijzen en veel kerkgangers voelden zich niet veilig 's avonds in de binnenstad.

Ik ben heel blij dat we voor het eerst in ongeveer 35 jaar weer een Kerstavonddienst mogen beleven, maar ik ben ook blij dat we zondag 26 maart 2017 -ook voor het eerst in ongeveer 35 jaar- ds. Kronenburg weer eens mogen ontvangen om voor te gaan in onze Gemeente.

Bart Stegeman



UIT DE KERKENRAAD

In onze vergadering evalueerden we met dankbaarheid de waardevolle Gemeentezondag van 30 oktober. We spraken nogmaals onze dank uit aan de Waalse Gemeente voor de uitnodiging, de warme ontvangst en de goede invulling van deze dag.

We spraken over de voortgang van de fusie tussen de Hervormde Gemeente Dordrecht en de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Vooralsnog is de kerkenraad van mening dat de ELG zich beter kan profileren als zelfstandige Gemeente en nut/noodzaak ontbreekt om mee te gaan in deze beoogde fusie. Dit thema zal aan de orde komen in de e.v. ledenvergadering. Rond het Lutherjaar worden inmiddels meerdere activiteiten voorbereid (zie ook het bericht elders in dit Kerkblad). Een aantal pastorale en diaconale aspecten vroeg de aandacht.

De bevestiging van de te verkiezen diaken staat gepland voor zondag 12 maart als onze consulent voorgaat in de eredienst.

Meerdere administratieve aspecten rond de overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2017 van zaken rond kerkbeheer (van Henk van Leeuwen aan Coby Smilde) en van zaken ten aanzien van de diaconie (van Henk van Leeuwen aan Wil van der Beek) werden afgewikkeld. Ook werd de laatste hand gelegd aan de oprichting van de 'Protestantse Stichting tot behoud en beheer van de Trinitatiskapel te Dordrecht'. Het nieuwe bestuur zal in december voor kennismaking bijeenkomen en zich vervolgens aan de Gemeente presenteren. Dit gebeurt waarschijnlijk door middel van een extra editie van onze Nieuwsbrief begin volgend jaar. Naast de voortgaande restauratie van de Trinitatiskapel, in het kader van monumentenzorg, zien we ons geplaatst voor een noodzakelijke investering in een nieuwe CV-installatie. Dit is een van de eerste zaken die na 1 januari met de Stichting zal worden besproken. Met tevredenheid namen we er nota van dat tijdens een recente inspectie door

Monumentenwacht geconstateerd is dat de Trinitatiskapel er goed onderhouden uitziet. In 2017 wordt het lopende restauratieplan verder uitgevoerd.

We plannen een Gemeentevergadering voor woensdag 10 mei 2017. Dan zal o.a. de financiële verslaglegging 2016 aan de orde komen. *(Wij verzoeken u deze avond al vast te reserveren. Verdere gegevens plus een uitnodiging volgen uiterlijk begin april).*

Tot slot: graag willen we als kerkenraad onze dank uitspreken voor uw trouwe betrokkenheid bij de erediensten, uw meeleven en meedenken en bovenal uw meebidden in het nu bijna voorbijge jaar.



WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

In een kleine Gemeente, als de onze, hebben we oog voor elkaar en delen we vreugde en verdriet, zorg en blijdschap. Het moment van koffiedrinken, na de dienst, bewijst ook in dit opzicht steeds weer van grote waarde te zijn. Toch is het wellicht goed om ook via de Nieuwsbrief en het Kerkblad elkaar te informeren over het wel en wee in onze Gemeente. Dat hoeft niet heel uitgebreid: een goed verstaander heeft een half woord nodig.

De kerkenraad zal echter geen informatie opnemen tenzij degene die het betreft deze informatie zelf aanlevert of, als er door iemand anders gevraagd wordt aandacht aan bepaalde omstandigheden te schenken, dat dit vooraf met degene die het betreft, is kortgesloten en dat laatstgenoemde uitdrukkelijk aangeeft geen bezwaar te hebben tegen vermelding in Nieuwsbrief en/of Kerkblad.



LUTHER KOMT NAAR DORDRECHT

In het Kerkblad van november/december heeft u al kunnen lezen dat op 5 april 2017 de Geschiedtenmobil (verhalenbus) uit Duitsland naar Dordrecht komt. De bus is op 3 en 4 november gestart in Genève en was na Genève inmiddels al in Lausanne, Neuchâtel, Basel, Villach, Graz, Wenen, Praag, Osnabrück, Minden, Stadthagen, Goslar, Helmstedt en Wolfsburg. Op de site van de Stationenweg (<http://r2017.org/europaeischer-stationenweg/>) zijn de verhalen uit deze steden te lezen en te beluisteren (aangegeven Blog aanklikken). Ook zijn er filmpjes te bekijken. De teksten zijn in het Duits en Engels.

Op 5 april 2017 is de bus dus in Dordrecht, op het plein bij de Grote Kerk. Het programma voor deze dag wordt in samenwerking met andere kerken in Dordrecht voorbereid en zal begin 2017 worden gepubliceerd. Zet u de datum in uw agenda. Wij hopen natuurlijk op veel belangstelling.

Daarnaast zal een kleine werkgroep van onze Gemeente zich bezig houden met het 'aankleden' van de Trinitatiskapel en het programma vanaf 6 april t/m 31 oktober 2017.

*Namens de werkgroep Luthergedenkjaar,
Coby Smilde.*



STUDIEKRING IN HET LUTHERJAAR 2017

De eerste kring van 2017 staat gepland voor dinsdag 17 januari. Ds. R.E. van den Berg uit Delft zal dan de inleiding verzorgen over 'Luther en de liturgie'. Een boeiend onderwerp! Weet u van harte uitgenodigd. Noteert u ook alvast de data voor de volgende kringen? Steeds dinsdagavond: 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei. Graag tot ziens.



DE KERKORDE

Zoals u weet, hebben wij de afgelopen jaren regelmatig met elkaar gesproken over kerkordelijke zaken. Of het nu ging om een nieuw beleidsplan, een plaatselijke regeling of de verkiezing van ambtsdragers, steeds weer verwijst de kerkenraad naar voorschriften die de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ons aanreikt. Omdat is gebleken dat gemeenteleden soms het volgen van de kerkorde als een te rigide opstelling ervaren, lijkt een nadere toelichting dienstig. We doen dit graag door middel van het volgende lezenswaardige artikel van de hand van dr. P. van den Heuvel, dat wij met dank hebben overgenomen uit 'De Waarheidsvriend'.

Is de kerkorde bijbels?

Er staan in de kerkorde allerlei voorschriften, maar waarop zijn die eigenlijk gebaseerd? Over veel voorschriften in de kerkorde kunnen vragen worden gesteld naar de bijbelse fundering. Voorop gesteld moet worden dat een kerkorde niet rechtstreeks af te leiden is uit de Bijbel. Om een beroemd woord van dr. O. Noordmans aan te halen: 'We zijn niet in staat met een concordantie en wat commentaren gewapend een bijbelse kerkorde in elkaar te zetten'. Zo hebben ook de reformatoren de kerk niet ingericht. De Bijbel kan niet worden gehanteerd als 'handboek voor kerkelijk recht'. Maar omgekeerd: bij een kerkorde heeft ook moderne bedrijfskunde niet het laatste woord. De kerk is geen bedrijf dat je op de meest efficiënte en effectieve manier moet organiseren.

Geestelijke functie.

De kerkorde heeft een geestelijke functie, ze wil aan de kerk en de gemeente een leefregel bieden om in deze wereld rond Woord en

sacramenten *gemeente van Christus* te zijn. Daarom gelden voor een kerkorde allereerst een aantal bijbelse uitgangspunten.

Bijvoorbeeld dat het Christus Zelf is die Zijn kerk regeert; dat Hij daarbij gebruik maakt van de dienst van mensen die Hij roept tot het ambt; dat er verscheidenheid in ambten is; dat het Evangelie wordt gepredikt en de sacramenten worden bediend; dat er opzicht wordt gehouden; dat er in diaconale zorg wordt omgezien naar de naaste.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat een kerkorde nuttig is om de kerk in stand te houden, maar dat ze niet mag afwijken van wat Christus, onze enige Meester, ons geboden heeft. Een kerkorde dient om de eendracht te bewaren in de gehoorzaamheid aan God en niet om het geweten te binden en te dwingen (artikel 32).

Context

Bij het opstellen van een kerkorde heeft men ook te maken met tijden en omstandigheden. Om een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis te noemen: Calvijn was er principieel van overtuigd dat de gemeente van Christus elke zondag het avondmaal behoort te vieren. Hij heeft die opvatting tot het einde toe verdedigd: het breken met de gewoonte van de oude kerk om het dikwijls te vieren noemt hij 'een uitvinding van de duivel'. De Raad van Genève gaf echter geen toestemming. Calvijn kwam tot de conclusie dat 'het beter is om geduld te hebben met de zwakheid van het volk dan om al te hardnekkig te strijden'. Hij gebruikt daarvoor meer dan eens de uitdrukking 'zoals de zaken nu staan'. Een kerkorde zoekt in de gegeven omstandigheden, met de mogelijkheden die voorhanden zijn, een bijbels verantwoorde vormgeving voor de gemeente van Christus. Door de tijden heen veranderen de mogelijkheden en omstandigheden en daarom is elke kerkorde voortdurend aan verandering onderhevig.

Om te dienen

In de kerkorde wordt voorgeschreven dat ambtsdragers steeds herkozen moeten worden en na twaalf jaar moeten aftreden. Wat is de bijbelse fundering van dit voorschrift?

Waarom worden predikanten beroepen voor onbepaalde tijd en zijn zij ambtsdrager voor het leven?

Die regel is ingesteld om te zorgen dat telkens weer nieuwe gemeenteleden hun gaven kunnen inzetten en ontplooiën (vergelijk de priesters die bij toerbeurt dienst deden in de tempel). Vooral wil hij voorkomen dat de macht in de gemeente zou berusten bij een klein aantal mensen. Dat is een goed bijbels uitgangspunt: het ambt is om te dienen en niet om te heersen. Het concrete getal van twaalf jaar is vooral ingegeven door praktische omstandigheden: vroeger was het in de Gereformeerde Kerken vier jaar (daar waren genoeg kandidaten beschikbaar). Nu is het

weer twaalf (als voorheen in de Nederlandse Hervormde Kerk), omdat het steeds moeilijker wordt ambtsdragers te vinden.

Dat predikanten 'voor het leven' in het ambt worden bevestigd, heeft te maken met hun langdurige opleiding. Ze worden niet 'gewijd', ze gaan bij hun bevestiging niet over tot een andere orde, die van de geestelijkheid. Ze zijn alleen maar vrijgesteld vanwege de opleiding die voor de uitoefening van het ambt van dienaar van het Woord is vereist.

Kerkelijke vergadering

Waar staat in de Bijbel dat besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen? Als een vergadering door de Geest wordt geleid, hoort er toch eenstemmigheid te zijn? Kan de Geest soms in Zichzelf verdeeld zijn?

Natuurlijk heeft het de voorkeur als besluiten met eenstemmigheid worden genomen. Zo staat het ook in de kerkorde. Maar als die door overleg niet kan worden bereikt, moet er toch een beslissing vallen. We hebben ook te rekenen met de harde, vaak zondige realiteit, met eigenbelang en onzuivere motieven. Denk niet dat die in de gemeente van Christus en bij kinderen van God niet voorkomen! Daarom is het goed dat besluiten in de kerk nooit door één enkele persoon worden genomen. Ze worden genomen nadat er overleg is gepleegd, in een kerkelijke vergadering, onder aanroeping van de Heilige Geest. En - zegt de Dordtse kerkorde - dan is het goed dat de minderheid zich bij zo'n besluit ook neerlegt. Met een woord van Paulus: de een achte de ander uitnemender dan zichzelf.

Dr. P. van den Heuvel, Bunnik (emeritus predikant PKN en kerkrecht deskundige)



'T IS WAARLIJK.....WONDERBAARLIJK

Reformatie

't Is feest, we vieren een jaar lang het Lutherjaar. Op 31 oktober werd de aftrap gegeven en over precies een jaar vieren we 500 jaar Reformatie. Nu ben ik niet zo enthousiast als het om vieringen gaat want ik heb meestal last van donkere randjes die er omheen zitten. Er zijn schaduwkanten, maar je moet het willen zien. Al gelijk na de reformatie begon er strijd en bloedvergieten. Het werd een vrijheid die zwaar bevochten moest worden. We staan er nu bijna 500 jaar achter en hoever zijn we nu? Gelukkig bestrijden we elkaar hier in het westen niet meer te vuur en te zwaard en daar mogen we oprecht dankbaar voor zijn. Hoe staat het echter met het protestantisme?

Al tijdens de Reformatie waren daar de twee grote stromingen, de Calvinisten en de Lutheranen. En eigenlijk vormen bij mijn weten alleen de Lutheranen nog een eenheid. Binnen het Calvinisme splitste het in die 500

jaar behoorlijk op. Stromingen die binnen Nederland voornamelijk terug zijn te vinden in de zogeheten Biblebelt. Voor niet kerkelijke mensen is er geen touw meer aan vast te knopen maar ook onder de gelovigen is het een schier ondoordringbaar woud van Hervormd, Gereformeerd, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde Bond, Gereformeerd Vrijgemaakt, Oud Gereformeerd en Gereformeerde Gemeenten. En dan noem ik nog maar de grote lijnen. Daar buiten heb je nog de Remonstranten, Doopsgezinden, Baptisten, Vrije Evangelische, Evangelisch en Pinkster. Zonder dieper in te gaan op dogma's en theologische gronden zou ik toch wel willen stellen dat het bepaald geen feestje waard is deze verscheidenheid. Aan velen hiervan liggen scheuringen ten grondslag en het meest trieste vind ik nog wel dat we na 500 jaar Reformatie elkaar nog nauwelijks de hand kunnen geven. In de rechterflank van de Gereformeerden heeft men gepoogd wat eenheid te creëren door middel van kanselruil, maar echt van de grond komt dat nog niet. De PKN heeft een stukje eenheid gecreëerd, maar blijft toch nog de kloof met de orthodoxe richting. Evangelisch en Pinkster zijn wel landelijk verenigd in een platform, maar in het werkveld blijft toch veelal nog een scheiding.

Persoonlijk geloof ik niet in kerkmuren en al jong ging ik overal eens een kijkje nemen. Zo zit ik nu regelmatig op het internet te googlen wat er zoal leeft op het kerkelijk erf. Vooral via het CIP.nl kom je bij de verschillende opvattingen over één onderwerp uit. Iedereen is oprecht en in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd en ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik met velen wel een stukje mee kan gaan. Het is verwarrend en ik word er niet vrolijk van. Bijna dagelijks luister ik naar Radio Maria, een katholieke radiozender van het zuiverste Rooms Katholieke water. Momenteel discussieert men daar over Luther vanwege het Lutherjaar.

Bewonderenswaardig vind ik het hoe zij hun visie op Luther hebben bijgesteld en hem zelfs positief neerzetten. Er klinken vanuit die richting zelfs stemmen die samen met ons de 500 jaar Reformatie zouden willen vieren. Van mij mag het maar ik vrees dat ik daarin velen niet mee krijg. Belangrijk vind ik wat ons met elkaar verbindt, niet wat ons scheidt. Ooit woonde ik een dienst bij in de Rooms Katholieke kerk en dat was zeer tegen de zin van mijn ouders die dit bepaald niet onder stoelen of banken hadden gestoken. Ik zat daar dan ook met een bezwaard gemoed, totdat een tekst van Paulus in m'n gedachten kwam: Wees niemand iets verschuldigd dan elkander lief te hebben (Romeinen 13:8). Die woorden gaven mij rust. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om samen verder te kunnen. In Christus mag je elkaar lief hebben. Moge deze gezindheid er zijn als we het Lutherjaar vieren en straks 500 jaar Reformatie.

Cobi Fontijn

WAARSCHUWING

Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen.

Dietrich Bonhoeffer 1906 – 1945



VAN DE BOZE KOSTER

Wat me overkomen is deze maand is toch ook wel weer noemenswaardig en wil ik met mijn lezers delen.

Zoals U weet word ik altijd heel blij en vrolijk als hier in de kapel twee mensen hun jawoord aan elkaar willen geven ten overstaan van God en de Gemeente (dat zegt de dominee altijd heel plechtig), hun familie, vrienden en bekenden.

Tegenwoordig wordt het ook steeds meer een trant om de dienst in het begin van de avond te laten plaatsvinden. Mensen hebben het druk, vrije dagen opofferen is er niet altijd meer bij en een kerkdienst....we gaan wel naar de receptie om het bruidspaar te feliciteren.

Zo dacht ook een aanstaand echtpaar dat vorig jaar al een datum hier had gereserveerd. De aanstaande bruid en bruidegom waren al samen langs geweest om hier in de kapel wat rond te kijken, hoe het hier een beetje in zijn werk gaat, waar staat de knielbank, waar zitten wij. En een heel belangrijk punt is: waar kunnen wij onze versieringen aanbrengen op de stoelen, zodat de bruid door een haag van hartjes en bloemen naar voren kan schreiden op weg naar haar bruidegom. Ieder bruidspaar heeft hierin vaak dezelfde originele ideeën.

Enfin, na veel mailcontact, dat hoort er tegenwoordig bij, met nog veel meer vragen kon de huwelijksplechtigheid hier plaatsvinden....dacht ik.

Het was op een dinsdagavond om 20.00 uur en de kerkdeuren moesten om 19.30 uur opengezet worden.

Nu is er ook tegenwoordig op de dinsdagavonden schaken in de Kosterij. Ik had de schakers al verwittigd om nog stiller achter hun borden te gaan zitten denken en hun lopers nog zachter te laten lopen.

Ik doe de tussendeuren altijd dicht, zodat niemand last of gemak van elkaar kan hebben. En zoals mijn vaste gewoonte is, ik had mijn zondagse pak aan, schone sokken, schoenen gepoetst, ik was er helemaal klaar voor en, zoals altijd, ook een klein beetje zenuwachtig. De meeste mensen trouwen tenslotte maar één keer en hier moet alles goed verlopen. Het werd 19.30 uur, het werd 19.45 uur, het werd 19.55 uur... waar bleef iedereen?

Het werd 20.15 uur en toen heb ik de deuren maar weer gesloten. Geen bruidspaar, helemaal niemand.

Waarde lezers, weet U hoe de schaakclub heet? Ik zal het U vertellen. Zij heet: schaakclub 'De Willige Dame'. Wij hebben er met z'n allen erg om

gelachen. Wat een bijzondere avond, geen bruid maar wel een gewillige dame.

De volgende dag heb ik toch maar even geïnformeerd hoe het nu precies zat. Het bruidspaar dacht dat zij met de betreffende kerk aan het mailen waren, maar die kerk was dus niet de Trinitatiskapel. Zij hadden voor een andere kerk gekozen. Zij waren soms wel verbaasd dat zij ook antwoord van mij kregen. In de Kruiskerk op de Vrieseweg zijn zij in ieder geval getrouwd om precies 20.00 uur en de dienst is daar goed verlopen. Ik heb hen gemaïld dat dit wel een heel bijzonder misverstand was en dat ik er wel de humor van inzag en hen uitgenodigd voor een kopje koffie om de huwelijksfoto's samen te bekijken.

Uw huisbewaarder



KERKBLAD EN NIEUWSBRIEF

Ons Kerkblad verschijnt tweemaandelijks. Voor deze frequentie is gekozen uit kostenoverwegingen. De volgende editie staat gepland voor **26 februari**. Om de Gemeente tussendoor van relevante zaken op de hoogte te houden, wordt tussen het uitbrengen van twee Kerkbladen in, een Nieuwsbrief uitgegeven. In verband met kosten- en tijdsbeslag wordt deze Nieuwsbrief uitsluitend digitaal toegezonden. De volgende editie van de Nieuwsbrief staat gepland voor **28 januari**.

U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage voor Kerkblad en Nieuwsbrief aan te leveren bij de redactie (**scriba@luthersdordrecht.nl**). Laten we deze uitgaven zo **van** en **voor** onze gemeente maken. Wilt u uw kopij voor de Nieuwsbrief inzenden tot uiterlijk **21 januari** en voor het Kerkblad tot uiterlijk **15 februari**? Bij voorbaat dank.

Ten overvloede het gebruikelijke voorbehoud: de redactie bepaalt of en wanneer een ingezonden artikel wordt opgenomen.



VERZENDING

Als wij het Kerkblad digitaal kunnen verzenden, scheelt dat aanzienlijk in de kosten. Als u er geen bezwaar tegen heeft voortaan ons Kerkblad per e-mail te ontvangen in plaats van per reguliere post, stuurt u dan uw mailadres aan: scriba@luthersdordrecht.nl



VAN DE REDACTIE

Graag zeggen wij iedereen dank die een bijdrage leverde aan dit Kerkblad. Artikelen waarvan de auteur niet wordt genoemd, zijn van de Kerkenraad. Voor alle vermelde voornemens geldt wat Jakobus 4: 15 ons leren wil.

‘Een eigentijds voorbeeld van Epifanie’

Wij wachten daaglijks dat morgen
vrijheid aanbreken moet,
Om nooit meer te gaan in 't verborgen
terug – ons licht voorgoed.

Gebeuren zal dit niet,
zoomin als een engel daalt
naar streken waar verdriet
tot wanhoop wrang verschaalt,

niet volgens onze orde:
't geluk wacht zijn eigen tijd
om geboren te worden
binnen de werkelijkheid

Maar éens, door levensengte
breekt haar rijk open, wijd...
wij werden ingewijd
en weten sinds zij ons wenkte:
“Ik kom op tijd”

J. J. Slauerhoff, (1898-1936)

Bron: <http://www.jeannetraashageman>

KERKBLAD

Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht

Is de adressering onjuist of bent u verhuisd?

Zend dan deze pagina met verbeterde gegevens naar:

Redactie Kerkblad p/a Vriesestraat 20 3311 NR Dordrecht